



| | |
|--------------|--|
| 4 april | Pasen |
| 19 april | Paasontbijt voor de lagere school, iedereen brengt zijn eigen ontbijt mee. De paashaas komt langs. |
| 21 april | Buitenspeeldag |
| 19 -23 april | Kleine gadgets (vb. spinner, stickies, hatchimals, beyblade,...) voor kleuters en lagere school |
| 26 -29 april | Speelweek: speelgoedieren (peuters en kleuters) Spelletjes uit de oude doos (lager) vb. touwtje springen, tolleren, bikkels, hoelahoep, 'rekkers',... |
| 29 april | Peuterinfoavond om 16u30 Inschrijven via koenraad.tanghe@de-zonnebloem.be |
| 30 april | Facultatieve vrije dag, iedereen is thuis. |
| 19 mei | Pedagogische werkdag (woensdag) |

Ruilbib: We hebben sinds kort een ruilbib op de speelplaats aan de kant waar het lager speelt. Kinderen uit de lagere school kunnen een boekje van thuis meenemen en in de ruilbib zetten, in ruil kiezen ze er een ander boekje uit. Zo willen we het lezen blijven stimuleren bij de kinderen.



L1 + L2: 20 april

L3 + L4: 27 april

PAASZOEKTOCHT
De ouderraad organiseert tijdens de Paasvakantie een zoektocht. Zeker doen!



Woordje van de directie:

Even stil staan :

De 40-dagentijd loopt op zijn einde. Vandaag is het "Witte donderdag" notabene de eerste misviering van onze jaartelling", morgen is het "Goede vrijdag" om 15.00u., overmorgen is het Stille Zaterdag en zondag is het "Pasen" feest van de Verrijzenis van de Heer". Door Corona duurt die 40-dagentijd precies al 1 jaar. Het beleven van de Paasvreugde is ook benepen en ingehouden omdat onze levensvreugde normaal in verbondenheid en familiaal wordt gevierd. We voelen dit gemis heel erg aan. Dat kan niet anders. Toch mogen we "hopen op beterschap en op verlossing". Dat leert ons "Pasen". "Pasen" is bij wijze van spreken een vaccin. Het vaccin van de "Hoop". "De dood" heeft niet het laatste woord. "Het virus" heeft niet het laatste woord. Door deze warrige, lastige tijden moeten we toegeven dat we ook veel leren over onszelf en hoe we in het leven staan. Johan Cruyffs' woorden "Elk voordeel heft zijn nadeel" blijven hangen. Op school is er door Corona organisatorisch en pedagogisch veel bijgestuurd, ingezien en geleerd. Het warm onthaal in alle klassen, de speeltijden op verschillende tijdstippen, de ruilbib, de spreiding van de speeltijden, minder onverdraagzaamheid en blij weerzien van onze kinderen na een lockdown omdat ze elkaar misten enz. We wandelen meer en nemen daar speciaal tijd voor. We nemen meer op met onze zintuigen. Elke therapie rond "burnout" zal spreken over het helende aspect van het dagelijks wandelen in de natuur. Ik weet niet hoe het bij u zit maar ikzelf hoor de vogels meer en beter fluiten, ik herken al verschillende soorten tuinvogels, ik zag reeën, padden, eekhoorns springen in onze bossen, ik zag enorm veel afval in de grachten slingeren en ik heb mij voorgenomen om ook eens zo'n "grijptange" aan te schaffen omdat ik in plaats van over het klimaat te praten wens mee te helpen aan het opruimen van het plastic. Kortom, "Cruyff" had en heeft gelijk. Onze samenleving heeft niet alleen een vaccin nodig tegen Corona maar ook nog een ander innerlijk vaccin. Een vaccin dat ons verlost van "ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken". Dat vaccin is gratis beschikbaar maar je moet er wel zelf naar op zoek, je moet je ervoor openstellen en je moet natuurlijk geloven dat het heilzaam is en dat het werkt.... Vandaar wens ik jullie, de kinderen en al jullie dierbaren in naam van mijn schoolteam : "Vrolijk Pasen" en tot hopelijk 19/04.