



9 mei	Moederdag
13 mei	Hemelvaartsdag
14 mei	Brugdag - geen school.
19 mei	Pedagogische werkdag (woensdag)
22 mei	De grote Zonnebloem Wi F(r)i Party van 17u tot 18u30 (meer info vind je op de website, facebookpagina en via de brief die jullie reeds meegekregen hebben)
24 mei	Pinkstermaandag, geen school
26 mei	Klasfoto's
24-28 mei	Speelweek! De peuters, kleuters en lagereschoolkinderen kunnen erop los krijten op de speelplaats. Je hoeft niks mee te geven. De leerlingen van het lager mogen ook boeken meenemen voor op de speelplaats.

Trooper: Tijdens het online shoppen kun je via deze website kijken of de winkel deelneemt aan Trooper. Het kost je niks, maar de ouderraad krijgt wel een klein percentage.

<https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddezonnebloembrn>



L1 + L2: 4 mei + 18 mei

L3 + K3: 11 mei

L3 + L4: 25 mei





GOODPLANET.be



Gsm-inzamelactie:

Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie georganiseerd door GoodPlanet.

Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons (inclusief batterij) in te zamelen? Je kan deze toestellen meegeven met uw kind van 3 mei tot en met 14 mei, we verzamelen alle toestellen in een inzamelbox op school. Hoe meer gsm-toestellen we verzamelen, hoe groter onze beloning. Voor de geleverde inzet krijgen we ICT- materiaal (laptop, desktop en/of tablet) die we goed kunnen gebruiken op school.



Woordje van de directie:

“Opruimen”

Onze kleuters leren bij hun juf in de klas, op de speelplaats of in de turnzaal echt “opruimen”. Ze zingen ofwel een liedje van “Kabouter Plop” of ze horen een muzikaal deuntje en dan schieten ze in gang...de meesten toch... Andere kleuters hebben soms iets meer tijd nodig of wat had u gedacht? Dit gebeurt thuis toch ook. Ook onze leerlingen leren van hun leerkrachten hun weekplanning opmaken, orde houden en overzicht houden. Dat “opruimen” in de brede betekenis van het woord is zo belangrijk voor de ontwikkeling en het leerproces van het kind. Dat staat buiten kijf want je hebt jezelf in de hand.

Wij, volwassenen, kunnen ook deugd hebben van een dagdagelijkse, materiële, digitale en mentale lenteschoonmaak of opruimactie. Het kan u echt blij maken. Uw hoofd komt leeg om dan creatief te denken en goede keuzes te maken. Ik las in de paasvakantie een boek dat ik vond in de bibliotheek. “Opgeruimd! Op het werk” van Marie Kondo. Ik kan u het boek echt aanraden omdat het als doelstelling heeft je “blij te maken” in de brede betekenis van het woord en op velerlei levensdomeinen. In deze tijden van pandemie maar ook sinds mensenheugenis is blij worden toch een cruciale behoefte voor iedereen. U kunt o.a. mogelijke inspiratie lezen op volgende aangeraakte onderwerpen :

1/ Hoe ruimen we als koppel in 3 stappen ons werk op ? p.222

2/ Hoe hou je je werk en vrije tijd in balans in combinatie met het opvoeden van kinderen? p.229

- a) Beeld je samen een ideaal evenwicht in en koester de dingen waar jullie blij van worden en neem met dankbaarheid afscheid van de dingen waarvan je niet blij wordt.
- b) Herverdeel dan samen je tijdsbesteding over 12 maanden = grip krijgen op je gezamenlijke projecten en op de realiteit dankzij een schematisch overzicht.
- c) Rangschik je projecten volgens belangrijkheid en geef ze een tijds kader.
- d) Splits je projecten op in gedetailleerde taken die je in een agenda, digitale agenda noteert.

Ik las ook nog ergens in een dagboek blijkbaar gestoeld op wetenschappelijk onderzoek dat van de 100 % bekommernissen in je hoofd er slechts 15% werkelijke zorgen zijn en dat er voor 80 % van die 15% werkelijke zorgen reeds een makkelijke oplossing beschikbaar of voor handen is. Het glas is dus halfvol.

Fijn verlengd weekend,

Directeur Koenraad Tanghe